

## **ΠΕΜΠΤΗ: Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ...**

Η Πέμπτη είναι αφιερωμένη **στους 12 Αποστόλους και στον Άγιο Νικόλαο**. Η Παρακλητική μαρτυρεί:

**Α) «Σύ τάς νοητάς τῶν Ἀποστόλων Λόγε νεφέλας ἐξήπλωσας...»**  
(Ἦχος Πλ. Α΄, ᾠδή Η΄).

**Β) «Κύριε ὁ Θεός μου, ὁ τοῖς Ἀποστόλοις σου τήν εἰρήνην δώρησαι  
πᾶσι...»** (Ἦχος Βαρῦς, ᾠδή Ε΄).

**Γ) «Ζάλης πάσης λυτρώσασθε, πάντων Κυβερνήται θεῖοι  
Ἀπόστολοι...»** (Ἦχος Πλ. Δ΄, ᾠδή Δ΄).

Οι Απόστολοι είναι οι θεμελιωτές της Εκκλησίας. Στην επίσημη στατιστική της Χριστιανικής μας παραδόσεως οι Απόστολοι του Χριστού ἦσαν 12. Υπήρχαν ὅμως και οι ἄλλοι, οι Εβδομήκοντα. Κι ὕστερα οι ἄλλοι οι κρυφοί, οι ἄγνωστοι, οι Μαθήτριες της Γαλιλαίας και τόσοι ἄλλοι. Κι ὕστερα οι Διάδοχοι των Αποστόλων, οι διάδοχοι των διαδόχων... κι η αλυσίδα μακραίνει και φθάνει σε μας σήμερα για να προχωρήσει και εις τους αἰῶνες. Οι Απόστολοι σκορπίστηκαν σε ὅλο το γνωστό τότε κόσμο και ὅπως διαβάζουμε στον 18<sup>ο</sup> ψαλμό: «**Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καί εις τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης τά ρήματα αὐτῶν**». Μήπως κάθε χριστιανός δεν είναι ἕνας Απόστολος; Μήπως κάθε ἄνθρωπος, που παίρνει τη ζωή και την δουλειά του σαν αποστολή δεν μπαίνει στο χορό των Αποστόλων και δε γίνεται «**ἅλας τῆς γῆς**» και «**φῶς τοῦ κόσμου**»; (Μαθ. Ε΄13-14).

Μπορούμε, ἔστω κάθε Πέμπτη, να στοχαζόμαστε την αποστολή μας την πνευματική μας πορεία τη θέση μας και την ευθύνη μας. Ακόμα κάθε Πέμπτη

τιμούμε τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Νικόλαο τον  
Θαυματουργό. Κάθε Πέμπτη να θυμόμαστε την **«είκόνα πραότητας»**.